



TANDEMVAKANTIE IN EN ROND BOURTANGE



VAN 31 AUGUSTUS T/M 7 SEPTEMBER 2018



Onze fotograaf Eelco



Gronings landschap



Wachten voor de brug



Lopend de brug over

Vrijdag 31 augustus

De tandem-vakantie gaat beginnen. Maar eerst moeten we nog een eind rijden in de bus, met daarachter de aanhanger met de fietsen. Vakantieganger Peter komt naar het kantoor van Tendens, de begeleiders Annelies, Huub en Monic vertrekken ook vanuit Tendens. In Veenendaal pikken we Eelco op, en dan rijden we door naar Zwolle. Daar komt Roland, met zijn elektrische fiets, die kan er nog wel bij in de aanhanger. Het is best een stuk rijden. Zijn we er al bijna?, vragen Peter en Eelco. Peter maakt zich ook wat zorgen of ze daar in het verre Noorden wel goede wegen hebben en of er wel ontvangst is.... nou dat is afwachten. We pikken ook een stukje Duitsland mee, de chauffeur Huub dacht dat we dan over slechte wegen zouden gaan, maar dat valt reuze mee. En fietspaden hebben ze ook in Duitsland, zien we. Na een stukje Duitsland mogen we linksaf Groningen in, we zijn bijna op onze bestemming.... Boerderij De Staakenborgh, aan de Vlegtweggestraat in Bourtange! De vakantiegangers Wilco en Cees staan al te wachten, samen met hun wegbrengers.



Ons verblijf deze week

Annelies is hier vorig jaar ook geweest met Tendens, dat is handig, ze kent de boerderij goed, weet waar de kamers, wc's, huiskamer en de fietsenstalling zijn. Er zijn wel 8 slaapkamers, dus iedereen krijgt een eigen kamer, kunnen we naar hartelust snurken.....

Als we ons geïnstalleerd hebben drinken we een kopje koffie op het terras, het zonnetje schijnt, lekker. We kijken wat rond, Huub en Roland laden de tandems en fietsen uit de aanhanger. Morgen gaan we ze uitproberen!

Om half zes gaan we naar het restaurant van de boerderij, daar kunnen we gewoon binnendoor naar toe. Alie en Wim van de boerderij wachten ons al op, we kletsen even, gezellig. De tafel is al voor ons gedekt, luxe hé, we kunnen zo aanschuiven! En het eten is heerlijk, eerst courgette-soep van courgettes van de buurman. En daarna snijbonen, kipfilet, frietjes en gekookte peertjes, van de eigen perenboom. Het is echt heel lekker, Cees geniet zichtbaar en bijna alle schalen zijn leeg.

Een toetje krijgen we ook nog, perzikvla met slagroom!! Zo, onze buiken weer rond!



Wilco en Cees



Roland, Eelco en Peter

Cees wil ook nog even weten wie de sterkste is....

Na het eten drinken we een kopje koffie in de huiskamer. Annelies en Huub stippelen de fietstocht voor morgen uit. We gaan niet morgen al een heleboel kilometers maken, want dan hebben we op fietsdag 1 al pijn aan onze billen. Roland is een zeer ervaren fietser, heeft netjes een fietshelm bij, en ook een fietskaart. Er kan niets mis gaan!



We kijken even televisie.

Eelco gaat kleuren, hij heeft een prachtig Mandala kleurboek meegenomen.



Om tien uur gaat de eerste naar bed, de rest volgt al snel. Slaap lekker!

Zaterdag 1 september

We hebben allemaal goed geslapen. Een voor een komt iedereen de huiskamer in druppelen. Daar staat de koffie klaar. Om half negen gaan we naar het restaurant voor het ontbijt. We mogen zelf pakken van het ontbijtbuffet, daar staan allemaal lekkere dingen.

We gaan de tandems afstellen, en dan zijn we klaar voor vertrek. Een, twee, drie, karren maar. Het is nog even wennen op de tandem, een beetje wiebelig, maar we hebben al snel de slag te pakken.

Huub en Annelies hadden gisteren de knooppunten voor de route opgeschreven, maar soms letten we niet goed op. Stoppen jongens, knooppunt gemist, we moeten weer een stukje terug! Oké, omdraaien dan maar. Dat gebeurt wel een paar keer. De weg oversteken doen we soms ook maar lopend, dat is wel zo veilig. Onderweg komen we langs heel veel aardappelvelden, suikerbietvelden en maïsvelden.



Rond twaalf uur komen we langs een koffiehuis, of zeg maar boerderij, een heel groot erf hebben ze hier. We ploffen neer voor een kopje koffie of een colaatje, met wat lekkers. Ze hebben ook een oud-groningse huisgemaakte lekkernij: een arretje, daar zit biscuit, chocola en pinda's in. Dat smaakt goed.



Er staan mooie appelbomen op het erf, we mogen appels plukken van het meisje van de bediening. Maar de boerin zegt dat die nog niet rijp zijn, we mogen ze ook aan de geitjes voeren. Dat doen we dan maar. Cees gooit de appels ver de wei in.

Onze fotograaf Eelco ziet ook nog een paar tortelduifjes.

Dan fietsen we weer verder, we komen nu over meer landelijke, smalle fietspaden, langs beekjes en kanalen. We zien reigers, een buizerd en libellen. En natuurlijk ook schapen, koeien, en een heel dikke stier, die ziet er gevaarlijk uit. Ook nog twee totempalen. We moeten zelfs lopend een bruggetjes over, dat is nog een hele klus met de tandems. De boerderijen die her en der staan vinden we ook mooi.





Het fietsen gaat hartstikke goed, we fietsen wat meer kilometers dan we gisteren bedacht hadden. Het lekkere zonnetje en niet te veel wind hebben vast meegholpen. Volgens Roland's kilometer-teller hebben we vandaag 34 kilometers gefietst. De kop is er af!!

Thuis ploffen we eerst even neer en drinken wat. Zo, poeh poeh, we hebben goed ons best gedaan. We gaan lekker in de zon zitten.

Annelies en Eelco stappen weer op de fiets, even boodschappen doen in Vlagtwedde.

Om half zes gaan we naar het restaurant, onze tafel is weer gedekt. We krijgen Groningse mosterdsoep, heerlijk, de soepschalen gaan helemaal leeg. Dan komt Alie om te vragen of we een pannenkoek met spek of appel of kaas willen, of een combinatie daarvan. Lekker pannenkoeken!! Ze zijn goed gelukt. De meesten willen er nog wel een! Dat gaat er goed in. En dan krijgen we ook nog ijs na, dame blanche... smullen!



In onze eigen huiskamer ploffen we op de bank. Een kopje koffie erbij. En even het nieuws kijken, de weerberichten voor morgen ziet er goed uit. Fijn!

We gaan lekker vroeg naar bed, dan zijn we morgen weer fit!

Zondag 2 september

Roland is vroeg opgestaan, want hij gaat naar een kerkdienst. Hij heeft voor de vakantie al uitgezocht naar welke kerk hij wil en hoe hij moet fietsen. Hij zit stipt om half negen aan het ontbijt om om tien uur bij de kerk in Vriescheloo te zijn.



De rest is wat langzamer, we gaan tegen negen uur ontbijten. Er staat weer veel lekkers. We nemen het er goed van, en maken ook weer onze lunchpakketjes.

Tegen elf uur stappen we op de fiets, we gaan Roland ophalen via een mooie knooppunten-route. Die gaat ook nog over een stuk zandweg, dat wordt lopen, fietsen lukt niet. Na een uurtje zijn we bij de kerk. Daar dichtbij is een mooie molen waar we wat gaan drinken. Lekker kopje koffie met een thuisgebakken plakje cake. Smullen. Het is een mooi rustig plekje.

Dan gaan we weer verder, de bedoeling is om naar Bourtange te fietsen, naar het vestingstadje, want daar is vanmiddag om drie uur iets speciaals te doen.

De route is erg mooi, langs kanalen, bruggetjes over, over bospaadjes met aan beide kanten bomen. Soms kun je heel ver kijken, over aardappelvelden waar geen eind aan lijkt te komen, weidse uitzichten dus. Mooie grote huizen en boerderijen langs de kant van de weg.



Onze boterhammen eten we aan een picknicktafel die dicht bij een schitterend vennetje staat.

Deze keer gaat het met de fietsknooppunten goed, we zien de nummers steeds op tijd. Maar opeens staat het nummer waar we naar toe willen er niet bij, dat is raar..... nou, afwachten of dat goed gaat. Maar gelukkig staat er een patatkraam, de patatbakker wijst ons de weg. Even tegen de wind in, maar dan mogen we weer rechtsaf gelukkig, dat fietst weer erg lekker, met een zonnetje erbij. We nemen nu maar de kortste weg naar Bourtange, dan zijn we op tijd voor de demonstratie, hopen we. Dat lukt, om kwart voor drie zijn we bij de vesting.

We beginnen fanatiek aan de wandeling naar de markt van Bourtange, het loopt niet echt lekker op de eeuwenoude keien. Dan komt ons het taxi-busje tegemoet, we mogen instappen, de aardige chauffeur brengt ons naar het marktplein. Daar staat al een kring van mensen en in het midden staan vier mannen op een rijtje, met lange lanzen in hun hand. Een man in Middeleeuwse kleding legt uit hoe het er eeuwen geleden aan toe ging als het oorlog was. Ze laten ook nog zien hoe zo'n oud geweer werkt waar je kruit in moet stoppen en dan een vuurtje erbij moet houden, en dan knalt het als een gek. Dat is schrikken!

Op een andere plek laten ze ook nog zien en horen hoe een kanon werkt: ook een heel werk voor je 'm af kan schieten, maar dan knalt het ook wel enorm hard! Dat doet zeer aan je oren.





We lopen het oude stadje weer in om ansichtkaarten te kopen. En om een terrasje te pakken en wat te drinken. We lopen nog even door het stadje en gaan dan weer naar de uitgang. Op naar huis, dat is dichtbij. We zijn om vijf uur weer thuis en dan hebben we 28 kilometer op het zadel gezeten.

Alie had vanmorgen al verteld dat we vandaag zalm krijgen, heerlijk! Maar eerst een groentesoep, met groente uit de tuin van de buren: dank jullie wel, buren, de soep is erg lekker. En dan komt de zalm, met gebakken aardappeltjes, worteltjes, fruitsalade en appelmoes. Smullen!!

Na het eten drinken we weer koffie of thee in de huiskamer. En net als gisteren kijken we naar het nieuws, vooral voor het weerbericht, dat zegt dat het morgen in de middag gaat regenen.... we wachten het af.

Na nog een natje en droogje gaan we lekker slapen!

Maandag 3 september

Net als gisteren ontbijten we om negen uur. En net als gisteren is het weer lekker.

Om half elf stappen we op de fiets. Voor de zekerheid nemen we de regenpakken mee.

We fietsen eerst weer naar Bourtange om de ansichtkaarten op de bus te doen.



En Wilco doet bij deze iedereen de groeten!



Gisteren hadden we al een route gepland, over het Groningse platteland. Het is prachtig weer, al snel kunnen de jassen uit. Het is een mooie route, over smalle paadjes, langs kanalen, en natuurlijk weer langs aardappelvelden. We vinden een leuk bankje om de boterhammen op te eten.



We komen weer langs de boerderij waar we gisteren koffie hebben gedronken. Daar gaan we vandaag weer zitten, buiten bij de tafeltjes in de tuin. Ze hebben onze bestelling nog maar net gebracht als er een paar druppels vallen... als het daar bij blijft blijven we gewoon zitten. Maar dan gaat het toch wat harder regenen. Toch maar naar binnen dan!

Het is al heel snel weer droog, fietsen maar weer dus!

Hier in Groningen blijkt het op maandag grasmaaidag te zijn, we hebben niet geteld hoeveel grasmaaiers we gezien hebben, het waren er een heleboel, ook van die grote zitmaaiers. En we hebben ook een paar ezels gezien.

We dachten er niet zo'n lange fietsdag van te maken, maar het ging zo lekker dat we het rondje wat groter hebben gemaakt. Vandaag hebben we 44 kilometer gefietst!

Om half vijf zijn we weer thuis. Het is nog steeds prachtig weer dus we gaan buiten zitten om nog wat te drinken.

Om half zes zitten we weer aan onze tafel in het restaurant. We krijgen spinaziesoep, sommigen hebben dat nog nooit eerder gegeten, maar de soepschalen gaan weer helemaal leeg. Daarna krijgen we rijst met kip-kerriesaus en salade, heerlijk.

En als toetje: ijs!!

's Avonds kijken we weer naar het journaal, en het weerbericht voor morgen: in het noorden mooi weer tot eind van de middag. Dan kunnen we wel naar Ter Apel fietsen morgen, da's een flinke trip en dan gaan we daar naar Wonderwereld.

Dus een druk programma morgen, we gaan op tijd naar bed.

Dinsdag 4 september

We ontbijten goed, dan hebben we een goede bodem voor de fietstocht. Eerst hobbelen we weer over de keien door het vestingstadje Bourtange en dan door de mooie Groningse landschappen. Ook over wat stoffige zandwegen, we slingeren door het mulle zand maar helaas moeten we toch afstappen. We moeten ook nog voor een slagboom wachten, nee, niet omdat er een trein aankomt, maar omdat de brug open is, want er moet een boot door.



Het is best een flinke tocht, na een dikke twee uur zijn we bij het attractiepark Wonderwereld. Daar hebben ze een wonderlijke wereld met fantasiefiguren in grotten gemaakt: trollen, elfjes, en ook een takkenman en een paddenstoelenman



En zwaardman Peter was er ook!



Er is ook een dierentuin, met heel veel verschillende uilen, aapjes, dwergvalken en stokstaartjes. In een tropische tuin met prachtige planten zit een pagegaai en nog een boel andere vogels. Buiten lopen prairiehondjes, lieve diertjes die vrij rondlopen en heel diepe holen maken.



En een speeltuin met team blauw op de wip



We drinken wat buiten bij de junglebar en om drie uur stappen we weer op de fiets. We nemen nu niet de toeristische route maar gaan rechtstreeks naar ons vakantieadres. Ook een mooie route, nu alleen maar verharde fietspaden. Zelfs prachtige witte kippen met sokjes gezien!

In Sellinger, als we al over de helft van de fietstocht zijn, gaan we op het terrasje bij een bakker zitten, want die heeft de echte poffert bij de koffie. Een poffert, dus niet bofferd en ook niet poffertjes. Kijk dit is het, met boter en bruine suiker, lekker!

We hadden de regenjassen weer mee genomen, maar we hadden beter zonnebrand mee kunnen nemen. Het is wel 27 graden, en geen druppel regen!



Om half zes komen we thuis aan, we zijn best wel moe en ook trots op onszelf: 50 kilometer hebben we afgelegd!

We eten wat later, om kwart over zes. Tomatensoep en daarna snitzel, bloemkool, aardappelen met kaas uit de oven en salade. Dat gaat er wel in! En een overheerlijk aarbeienkwarktoetje met echte aardbeien.

Na de koffie gaan een paar fietsers al vroeg het bed in, dat mag na zo'n lange fietsdag!
De rest houdt het eigenlijk ook niet zo lang meer vol, lekker vroeg onder de wol vandaag!

Woensdag 5 september

Na de vele kilometers gisteren en het lang op het zadel zitten, gaan we vandaag in de bus zitten. Door zoekwerk van Roland weten we dat je een dagkaart voor 10 euro kunt kopen voor de bussen in Groningen, dan kun je de hele dag rondtoeren. We gaan wel eerst een stukje fietsen, naar Vlagtwedde. We parkeren onze fietsen tegen een boom bij het busstation, zo hebben de fietsen ook een rustdag.



De bus naar Winschoten vertrekt om 11 uur. De chauffeur heeft gelukkig nog 8 dagkaarten, dus we kunnen mee! We gaan door kleine dorpjes, en natuurlijk weer langs aardappelvelden. We gaan dit jaar geen gebrek aan frietjes hebben. Na een klein half uurtje zijn we in Winschoten.



Daar gaan we op de bank zitten om te wachten op de volgende bus, naar Veendam. Deze rit duurt iets langer, zo zien we wat meer van het Groningse land. Het busstation van Veendam ziet er indrukwekkend uit, en er is zelfs een treinstation! We lopen langzaam naar het centrum, we zoeken een plekje om onze lunchpakketjes op te eten, in de schaduw, want het is weer overheerlijk zonnig weer!!!



Daarna lopen we nog even langs de winkels, maar uiteindelijk is Peter de enige die wat koopt: chocola bij de Hema, zijn we daarvoor helemaal naar Veendam gegaan!!!

Verder is er eigenlijk niet heel veel te zien of te doen, we gaan op een terras koffie drinken met een stukje vlaai helemaal uit Limburg, terwijl we in Groningen zitten!!!

We lopen weer langzaam, in de zon, terug naar het busstation, we nemen nu de bus die via een andere route naar Winschoten gaat. Dit duurt iets langer dan op de heenweg, maar dat geeft niet. In Winschoten stappen we weer over, op de bus naar Vlagtwedde. Om half vijf komen we daar aan. De fietsen staan er nog, gelukkig! Even bij de supermarkt langs en dan een stukje fietsen, naar huis. Even opfrissen en dan kunnen we alweer eten.

Vlagtwedde ligt op vijf kilometer van onze boerderij; fietskilometers hebben we vandaag niet gemaakt, buskilometers wel! Daar was vooral Peter's zitvlak erg blij mee.

We eten vandaag ossenstaartsoep, spaghetti met rode saus en een tonijnsalade, en daarna ijs met slagroom.

We kijken weer naar het nieuws en het weerbericht, want gisteren zeiden ze dat het morgen niet echt fietsweer wordt. Nou, gelukkig is de voorspelling vanavond anders: gewoon droog, wel iets koeler, maar pas aan het eind van de middag regen. Joepie, we kunnen fietsen morgen!



Eelco en Huub gaan even snookeren op de spelletjeszolder. Cees en Monic maken een puzzel.

Wilco gaat al vroeg naar bed, de rest druppelt er achter aan. Welterusten!

Donderdag 6 september

Het blijft spannend of er wel of niet regen komt vanochtend. Roland zegt dat er een buiencomplex onze kant op komt, anderen zeggen weer dat het vanmiddag pas gaat regenen.

Na het ontbijt stappen we gewoon op de fiets, het is nu nog droog. De regenpakken gaan natuurlijk mee. We fietsen richting Duitsland, dan zijn we ook maar de grens over geweest! Het is heerlijk fietsen, wel wat bewolkt, maar het lijkt er niet op dat er regen aankomt. We zien af en toe bergen, maar dat zijn bergen gerooide aardappelen.



Er is geen echte grensovergang meer, maar aan de bordjes kunnen we zien dat we in Duitsland zijn. Ook hier verbouwen ze maïs en aardappels! We vragen een aardige mevrouw of ze een foto van ons wil maken.

We fietsen met een omweg weer richting Bourtange. We hebben vandaag geen lunchpakketjes mee want we gaan lunchen bij een restaurantje. Als we Bourtange inrijden vallen er een paar druppels. Nou, dat geeft niet, dan gaan we toch binnen zitten. Even later is het al weer droog. Dat hebben we goed gepland!

De lunch is heerlijk. De meesten nemen een dubbelgebakken uitsmijter, dat ziet er goed uit.

Daarna gaan we via een mooie route weer richting onze boerderij. Daar komen we rond half drie aan. Deze laatste fietsdag hebben we 28 kilometer afgelegd.



Eelco en Huub zetten de fietsen in de aanhanger, dan is dat maar vast klaar.

Dan gaan we in de huiskamer om de grote tafel zitten voor een kopje koffie. En we gaan de vakantieherinneringen invullen, dat doen we samen, iedereen mag iets zeggen over degene die aan de beurt is. Juf Annelies schrijft het op en overhandigt het. Dat ging helemaal goed, want we kunnen het goed met elkaar vinden.



Een aantal gaat nog even oud-hollandse spelletjes doen op de spelletjeszolder.
En dan zegt Alie dat we buiten verwacht worden voor het eten. Barbecue!! Lekker! Alie en Wim zetten toch maar de parasols boven de tafels met eten, want er vielen een paar regendruppels.... maar gelukkig blijft het daarbij en hebben we heerlijk lang buiten gezeten. En Eelco heeft z'n



vleesbraadkunsten getoond.



Alie en Wim komen even gezellig op de koffie, met een stukje taart, dat maakt het afscheidnemen wat aangener. We geven ze namens de hele groep een aardigheidje voor de goede zorgen en het heerlijke eten!

Om tien uur ligt iedereen wel in bed, de laatste nacht in de boerderij!

Vrijdag 7 september

Vandaag rijden we weer terug, iedereen is lekker vroeg wakker. De koffers zijn al bijna ingepakt. Om half negen gaan we ontbijten. De ophaler van Wilco is goed op tijd: Wilco is de eerste die we uitzwaaien. Dan komen de ophalers van Cees. Dag Cees, tot een volgende keer! En om tien uur zwaaien we Roland uit: deze stoere fietser gaat op de fiets terug naar huis, in twee dagen helemaal naar Zwolle! Knap hoor!

Eelco, Peter, Monic, Annelies en Huub stappen in de bus, op naar Zwolle om de koffer van Roland af te geven, dan door naar Veenendaal. De ophaalster van Eelco staat er al. Dag, Eelco, dank voor de grapjes en voor de foto's! Na een flinke afscheidsknuffel tuffen we door naar Arnhem. We zijn netjes op tijd, gelukkig geen file!

Peter's broer komt ook al snel, nou, dag Peter, dank je wel!

En dan stappen Annelies, Huub en Monic op hun eigen fiets, terug naar huis.



DANK, JONGENS, VOOR DE GEZELLIGHEID EN DE VELE FIETS-UURTJES!

**We hebben:
bijna 190 kilometer gefietst
geen lekke banden gehad
van de zon genoten
het droog gehouden
en heerlijk gegeten**

WAT WIL JE NOG MEER!



Genoeg gefietst

